

Den Vitryska julen har bringat glädje och hopp!

Nu har julen firats färdigt även i Vitryssland och stora evangelisationsinsatser har gjorts runt om på våra platser i landet. Många barn och familjer har kommit till kyrkan för att se julspelet som spelats och få höra om varför vi firar jul. Över 350 barn plus deras föräldrar har samlats i de olika vitryska kyrkorna, och det är barn som kommer från tuffa hemförhållanden. De har fått del av julevangeliet och fått julklappar och matpaket som levererats från Sverige.

Våra medarbetare har också varit ute i byarna och besökt fattiga familjer, där barnen i sina hem inte får uppleva något julfirande. Då har vi kunnat komma in med glädje och hopp. Vi har berättat om Jesus och hans kärlek. Barnen har även



där fått en julklapp och ett matpaket, som skänker dem enorm glädje och värme. Att få se barnens glädje, glittrande ögon och tacksamhet över sin julklapp och maten betyder allt, säger våra vitryska medarbetare. Det behövs inte mycket för att kunna glädja dessa barn.

Tack till alla er som både varit med och skänkt julklappar och pengar för att kunna köpa in matpaket. Det är fantastiskt, att vi på detta vis tillsammans har kunnat ge så mycket kärlek och värme till så många.

Fridshemmet,
Tjernobyľbarnens Oas
Västerliden 10
33591 Gnosjö
mobil.0706-494142
070-5320806

e-mail:
● info@tjernobyľbarnensoas.se
Hemsida:
www.tjernobyľbarnensoas.se
BG912-9040
PG876574-5
Swish: 1232818581

I det här numret:

Den Vitryska julen har bringat glädje och hopp.

Hjälpen går fram.

En romsk by utanför Ivanava.

Jesus är med i både stort och smått.

Företagsannonser

POWER PICTURES
V. Järnvägsgatan 17
57635 Sävsjö ●

JÖNSSONS TRÄ AB
33018 Horda

Fastighets AB HOGIX
Sävsjö

RÖRTEKNIK
i Nydala AB
Siggaskog 1, SE-576 92 Vrigstad
Tel 070-343 10 59, www.rorteknik.net

Hjälpen når fram

Totalt 9 hjälpsändningar skickades under förra året, och hjälpen kommer verkligen fram. Allt vi kör ner delas ut i familjer som är i stort behov av hjälp, och även till kyrkor där hjälpbehovet är stort. Vi kan rusta upp hus med möbler och människorna får del av kläder som ofta är en bristvara och dyrt för dem att köpa. Att kunna dela ut en varm jacka nu i vintertid känns gott, så att barn och vuxna slipper frysa. På bilderna kan ni se, när de på plats lastar ur trailern och sen delar ut sakerna. Tänk, att sådant som vi inte behöver längre eller vill ha kan komma till så stor nytta, hjälp och glädje. Tack till er alla som är med och skänker till oss. Vill här uppmuntra er och visa er, att det ni skänker kommer till stor glädje och nytta. TACK!



Romsk by utanför Ivanava



Utanför Ivanava har vi kontakt med en ny plats, det är en liten romsk by där det är väldigt fattigt och eländigt. Vova har fått kontakt med denna by och åkt ut dit några gånger. Behoven är enormt stora där säger han. Tanken är att vi ska börja arbeta där, och förhoppningsvis kan även en ny söndagsskola starta där. Men arbetet är under uppbyggnad i denna by, och det tar lite tid att skapa relationer och få förtroende bland människorna. 26 romska barn var med på julfesten i Ivanava och de hämtades upp med buss. Barnen tyckte det var spännande att få komma med till kyrkan och att få åka buss. Var gärna med och be för denna plats, och att arbetet där ska utvecklas på ett bra sätt.

Jesus är med i både stort och smått

Det är gott att få bekräftat från Gud, att han är med oss varje dag och i både stort och smått. För någon vecka sedan så körde vi ner en hel trailer med hjälpsändning till Zlobin-regionen. Lastbilen skulle lastas dagtid och då jobbar ju många av oss, så vi hade lite bekymmer med att få ihop folk som kunde hjälpa till att lasta. Men det löste sig på ett bra sätt, och vi fick tag på ett bra gäng som ställde upp. En hel trailer rymmer mycket, och jag visste att det här kommer ta tid. Ofta lastar vi halva trailers, och sedan fyller vi på från Second Hand i Nyköping tills det blir fullt. Men denna gång hade vi så mycket, så vi kunde fylla hela trailern själva.

Jag tänkte då, att på något vis måste jag fixa mat till de som lastar, eftersom det är många timmars arbete. Försökte få tag på någon som kunde fixa lite mat, men det var svårt och jag själv kunde inte göra det, för jag jobbade på sjukhuset den dagen. När jag började tänka, att jag får nog själv laga lite mat kvällen innan och förbereda, så ringde telefonen. Då var det en vän till mig som ringde och sa: "Du, vi har haft en träff här i kyrkan, och vi har fått mycket mat över. Är det något ni kan ta hand om?" Då sa jag: "Självklart!" Vilket bönesvar ändå, och maten kom precis i rätt tid. Jag tycker Gud visar så tydligt, att Han faktiskt är med i både stort och smått, och att Han bryr sig om allt och håller sin hand över allt.

Tjernobybarnens Oasis Second hand på Facebook.

Nu finns en facebook sida för vår second hand butik i Hillerstorp. Här kan du följa oss och se lite vad som händer och vad som kommer in till försäljning i butiken.