



# Juni-Juli 2020

Fridshemmet

2020-07-23

## Läger på Bergsgården/"Armlängds avstånd"

Känns ju väldigt konstigt att inte ha några vitryska barn här på läger i år, och nu har vi tyvärr fått ställa in även sista lägret.



Men det känns gott ändå, att vi kan använda vår fina lägergård till förmån för andra barn. Vi har haft ett läger med det passande namnet "Armlängds avstånd". Det var för svenska barn och ungdomar via Missionskyrkan i Gnosjö och Saronförsamlingen i Marås. Vi fick fantastiska dagar tillsammans med barnen med riktigt fint väder, mycket bad, kanotpaddling, spårning och andra olika aktiviteter. Vi hade samlingar och bibelstudier och

pratade om hur man ska vara mot varandra. Det kommer vara ett till läger för ungdomar från Bredaryd, Kärda och Forsheda i slutet av juli. Be gärna för lägret, ungdomarna och ledarna som ska vara med.

## Dop i Ivanva

I Ivanava har de haft dop, och de var väldigt glada över att de kunde genomföra dopgudstjänsten trots Corona. En av killarna som döptes var en kille som var i Sverige på läger som barn. Han fick här lära känna Jesus och hade en dröm att lära sig spela gitarr och vara med och spela i ett lovsångsteam. Han fick en gitarr i Sverige, som han fick ta med sig hem. Efter några år så lämnade han kyrkan och utforskade världen. Efter ett par år kom han tillbaka till kyrkan och sa att "det fanns inget att hämta ute i världen, inget gav mig glädje, trygghet och frid som Jesus gjorde. Här hör jag hemma". Nu har han lärt sig spela på gitarren han fick och spelar i lovsångteamet i kyrkan.



## Hjälpssändningar till stor hjälp

Precis nu när jag sitter här och skriver, så får jag bilder från Zlobin, där de håller på att dela ut hjälpssändning. Kläder och annat som vi får skänkt och skickar ner är till stor hjälp för familjer som verkligen lever i nöd. Just nu är situationen ännu tuffare än "normalt" på grund av Corona.

Fridshemmet,  
Tjernoby-lbarnens Oas  
Västerliden 10  
33591 Gnosjö  
mobil.0706-494142  
070-5320806  
e-mail:  
[info@tjernoby-lbarnensoas.se](mailto:info@tjernoby-lbarnensoas.se)  
Hemsida:  
[www.tjernoby-lbarnensoas.se](http://www.tjernoby-lbarnensoas.se)  
BG912-9040  
PG876574-5  
Swish: 1232818581

I det här numret:

Läger På Bergsgården

Dop i Ivanava

Hjälpssändningar till stor hjälp

Matbehovet större än någonsin

En flickas vittnesbörd

## Företagsannonser

JÖNSSONS TRÄ AB  
33018 Horda

Fastighets AB HOGIX  
Sävsjö

**RÖRTEKNIK**  
i Nydala AB  
Siggaskog 1, SE-526 97 Vrigstad  
Tel 070-343 10 59, [www.rorteknik.net](http://www.rorteknik.net)

**VVS Grossen**

Glädjen är stor för de som har kunnat ta del av sändningen. På bilden ser ni en romsk familj som vi hjälper, och de kom med häst och vagn och fick välja ut kläder till sin familj. Hjälpsändningarna delas inte ut enbart på en plats utan delas upp på många olika platser som är i behov av hjälp. Tex i Zlobin regionen är det 60 olika områden som har möjlighet att få del av hjälpsändningen när behovet finns. Tack för att ni inte glömmert bort utan troget står med och stöttar både ekonomiskt, materiellt och i bön.



## Matbehovet är större än någonsin

Matbehovet är stort bland familjerna, då det har blivit ännu svårare för dem att klara vardagen. Matpriserna har höjts, en del har förlorat sina jobb och i vissa familjer har alkoholen blivit ett ännu större problem. På bilden ser ni hur det förbereds matpaket, som ska levereras till våra fadderfamiljer. I vissa familjer så får vi stötta upp med extra mat, så att barnen inte ska behöva gå hungriga. Känn att ni gör en god gärning för familjerna, ni som understödjer dem varje månad. Ett stort Tack för ert stöd.



## En flickas vittnesbörd

Jag heter Nastja och är 19 år. Jag tror på Jesus, och han är målet och meningen med mitt liv. Jag skulle vilja dela med mig av mitt vittnesbörd: Jag är uppvuxen i en familj med många barn. Jag har 5 systrar och 1 bror. När jag gick i andra klass så skildes mina föräldrar. Uppväxten har inte varit lätt. När jag gick i tredje klass hade jag en önskan om att få lära känna Gud. Jag läste en barnbibel och bad ibland. Men önskan att lära känna Gud försvann efter ett tag. År 2013 blev jag inbjuden till Sverige på ett kristet barnläger. Men innan jag skulle åka, var jag tvungen att få tillstånd från min pappa att jag fick åka. Men vi visste inte vad han fanns, så jag kunde inte åka till Sverige. Efter det så blev jag och min syster inbjudna



att börja på söndagsskolan, och vi fick en jättebra söndagsskollärare som betyder mycket för oss. Jag tyckte väldigt mycket om lektionerna, och jag fick veta sanningen om vem Gud är. Nästa år blev vi inbjudna till Sverige igen. Jag bad till Gud, att vi skulle hitta min pappa, för jag trodde ändå, att allt var möjligt för Honom. Vi hittade min pappa.

Detta blev mitt första bönesvar, och vi kunde åka till Sverige. På lägret så fick jag ta emot Jesus i mitt liv, och jag började mina första steg tillsammans med Honom. 2018 fick jag döpa mig, och jag får uppleva att Jesus går vid min sida varje dag. Min dröm var att få läsa på universitet, vilket jag nu gör. Jag är med i en kyrka, sjunger i kör och hjälper till att ha program för barn på ett barnhem. Allt detta ger mig glädje och välsignelse. Jag ser också en förändring i min familj. Min lillasyster har också tagit emot Jesus, och mina mindre syskon går till söndagsskolan. Jag ber också för mamma, att hon ska komma till tro. Jag vill alltid leva mitt liv tillsammans med Jesus, och han går alltid vid min sida, och jag får bli använd av honom. Det viktigaste är att förtrösta och tro på Gud. Du kommer aldrig bli besviken. Jag vill dela med mig av mitt favorit bibelord: **Jesaja 41:10 Var inte rädd, jag är med dig, ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper**

**dig, stöder och räddar dig med min hand.**