



Juni/Juli 2021

Fridshemmet

2021-07-25

Riktigt Viktigt 2021

Riktigt Viktigt 2021 hette lägret, som vi drev i juli i samarbete med Hela Människan i Gislaved, för barn och familjer från vår egen omgivning. Vi ville förmedla till dessa barn, ungdomar och föräldrar att du är Riktigt Viktigt oavsett vem du är, vad du gjort eller i vilken situation du lever i. Dvs att alla är riktigt viktiga och betydelsefulla i Jesu ögon.

Visst vet vi alla om, att behov och svårigheter finns närmre än vi tror, att behov av stöd finns även i vårt eget samhälle. Men vi har fått uppleva denna vecka, att vi kan vara med och göra skillnad för människor även här i Sverige. Vi har haft en fantastisk lägervecka, som satt djupa spår i mitt (Annas) hjärta. En vecka som betydtt mycket för de familjer och barn som fått komma på detta läger.



Det har länge funnits en längtan hos oss att få göra något även för barn och familjer här i Sverige, men det har varit svårt att veta vilken väg vi ska gå. Men nu har Gud verkligen lett oss till ett samarbete, som känns helt rätt. Allt har klaffat på ett otroligt sätt, även om vi inte hade så lång tid på oss att planera lägret, eftersom allt gått väldigt snabbt. Gud gav oss ett väl utplockat team, som alla hade ett hjärta för att hjälpa andra. Inför lägret var det nog detta jag var mest orolig för - hur ska jag få tag på folk som vill hjälpa till och ställa upp som ledare. Men vi blev ett team, där de flesta inte kände varandra innan, men där alla hade samma mål "Ett hjärta för att hjälpa,

ett hjärta för barn, ungdomar och människor, och att Jesus ska få vara i centrum." Detta är Guds omsorg, att se till att rätt person hamnade på rätt plats.

Vi har även fått många som ställt upp runt omkring, och det har varit självklart för dem, att man vill vara med och göra en insats för behövande i vår närhet. Företag har varit med, lokala restauranger och matbutiker har sponsrat med mat, privatpersoner har ställt upp på olika vis med bak och annat. Jag är så tacksam för allt engagemang, så stort TACK till alla er.

Familjerna, som kom till vår lägergård, är familjer med behov på många olika sätt. De kommer från väldigt olika bakgrunder. Vissa från en annan kultur, där de varit med om tragedier och hemskheter, som man själv inte kan föreställa sig att man ska behöva uppleva som människa.



Fridshemmet,
Tjernoby-lbarnens Oas
Västerliden 10
33591 Gnosjö
mobil.0706-494142
070-5320806
e-mail:
info@tjernoby-lbarnensoas.se
Hemsida:
www.tjernoby-lbarnensoas.se
BG: 912-9040
PG: 876574-5
Swish: 1232818581

I det här numret:

Riktigt Viktigt 2021

[Företagsannonser](#)

JÖNSSONS TRÄ AB

www.jonssonstra.se

RÖRTEKNIK
i Nydala AB
Siggaskog 1, SE-576 97 Vrigstad
Tel 070-343 10 59, www.rorteknik.net

VVS Grossen

Värgårdabuss
Vi åker vart ni vill

Andra kommer från tidigare missbruk, men har valt och lyckats att ta sig ur detta. En del behöver stöd av andra orsaker. Det var även några barn som kom utan sina föräldrar. Det här är barn och familjer, som annars inte kommer iväg på någon semester av olika anledningar, kanske de inte ens har möjlighet att komma utanför 40-skyltarna med sina barn under sommaren. Tänk att få komma tillbaka till skolan och få berätta, att "jag har faktiskt också varit iväg med min familj och gjort något roligt".



Tillsammans har vi hittat på mycket kul, och vi har fått ge dessa barn och familjer minnen för livet. Vi har badat, paddlat kanot, pysslat, kört fyrhjulning, haft hemma-Spa, marknadsdag med hoppborg, backklättring, bumper-balls, sockervadd, popcorn mm. Vi var också ute och fiskade i båtar och åkte badring en kväll, vilket blev en "hit". Att från början vara rädd för att ens kliva i båten pga. hemska minnen, till att det blev bästa dagen i en av pojknarnas liv, var fantastiskt roligt att få vara med och upp-

leva. På kvällarna hade vi först lägerbål där "Munken och Kulan" kom på besök med ett budskap, om hur man ska vara mot varandra och om förlåtelse. Mycket annat roligt hände också på lägerbålskvällarna.

Sen avslutade vi kvällen med en samling, där vi presenterade Jesus och sjöng lovsång tillsammans. Det var en väldigt öppen atmosfär, det fanns ett intresse och en öppenhet, och jag är tacksam att vi fick möjligheten att så ett frö in i dessa människors liv. Det finns egentligen väldigt mycket mer, som jag skulle vilja berätta, men av respekt för dessa familjer, så väl-



jer jag att inte göra det. Men det finns en väldigt stor tacksamhet från familjerna och barnen för lägret, och för de fantastiska dagar vi fick ha tillsammans.

Det var jobbigt att ta farväl, och de ville inte lämna lägret. En vädjan var att "Glöm oss inte" och ett av barnen frågade, om det inte var möjligt att få flytta hem till oss istället. Hela lägret genomsyrades av glädje, skratt, god mat, mycket kärlek, djupa samtal och Jesus. En oförglömlig vecka helt enkelt. Ska bli spännande att se, vad Gud har för plan framöver och hur vi ska gå vidare.

Vi avser inte att förändra arbetet i Belarus, utan där jobbar vi så mycket vi kan för de behövande barnen och familjerna och utökar arbetet i landet. Förhoppningsvis kommer vi få hit barn på läger igen inom en snar framtid.

Men sen tror jag också, att Gud har något nytt, att vi ska få vara med och utöka vårt arbete även här i Sverige och hjälpa barn och familjer i vår egen omgivning. Var gärna med och be för detta. Tack för att ni står med och stöttar vårt arbete, som vi gör tillsammans.

Denna gång blev det ett nyhetsbrev, som bara handlar om vårt arbete i Sverige. Men det händer mycket i Belarus också, som jag skulle vilja berätta om, men det får bli nästa månads nyhetsbrev.

Just nu pågår det många läger som vi stöttar för barn och ungdomar på olika platser i Belarus. Var gärna med och be också för dessa läger.

