



Alfred kommer göra en resa till under hösten till Ukraina , troligtvis oktober och är det någon som är intresserad av att följa med så hör av dig till vår mail: info@tjernobylobarnensoas.se



Många människor samlas till möten, en församling med tidigare 120 besökande har nu 400 besökande som samlas för att be, lovsjunga och sätta sitt hopp till Jesus.



Vi kommer dra i gång nya insamlingar för att fortsatt kunna hjälpa de drabbade i Ukraina. Gå in och kolla vår hemsida för mer information. Stort TACK!



Juli- Augusti 2022

Fridshemmet

Juli-Augusti
2022-08-22

Glädje, hopp och att få möta Jesus

Lägren är i gång för de Belarusiska barnen, och det känns fantastiskt roligt. Vi har andra gruppen här nu, och allt fungerar väldigt väl. Det har gått bra genom gränsen, även om det var många frågor om vart så stora barngrupper ska. Första gruppen fick två och en halv fantastiska veckor av otroligt mycket glädje, upplevelser och minnen för livet. Att få vara barn, äta sig mätt och att inte behöva bli slagen är några av sakerna som kommit upp, som betyder väldigt mycket för dem, när de är här. Vi har tillsammans hittat på många roliga saker så som bad, besök vid havet, marknadsdag, åkt motorcykel och mycket annat. Motorcykelåkning ger ju sådan glädje till barnen, och är verkligen något de aldrig kommer att glömma.



Det känns underbart att kunna göra skillnad för dessa barn, som kommer från så mycket misär och tuffa familjeförhållanden. När tilliten till oss ledare börjat komma, har vi fått ha många djupa samtal med dem. Barn har berättat om att de blir slagna hemma, att mamma alltid är berusad, men också om oron för hur syskon och föräldrarna har det, när de själva är här och inte kan hjälpa till hemma, eftersom många av barnen får ta ett väldigt stort ansvar i familjen. En pojke oroade sig för om korna mjölkades nu, när han var här. Inte lätt när barnen behöver bli vuxna så fort.



Vi har också på lägren fått ha många bra bibelstudier för barnen och kvällsamlingar. Och en kväll på mötet efter en dag med många roliga aktiviteter så valde alla barn att ta emot Jesus.

Fridshemmet,
Tjernobylobarnens Oas
Västerliden 10
335 91 Gnosjö
mobil.0706-494142
e-mail.
info@tjernobylobarnensoas.se
Hemsida:
www.tjernobylobarnensoas.se
BG912-9040
PG876574-5

I det här numret:

Glädje, hopp och att få möta Jesus

Hjälpsändning iväg till Belarus

Några rader från ett besök i Ukraina

Företagsannonser

JÖNSSONS TRÄ AB

www.jonssonstra.se

RÖRTEKNIK
i Nydala AB
Siggaskog 1, SE-376 97 Vrigstad
Tel 070-343 10 59, www.rorteknik.net

VVS Grossen

Vårgårdabuss
Vi åker vart ni vill

FILIPSBYGG
070 - 614 08 21



En kväll där Guds närvaro verkligen var så stark att barnen grät och var så berörda av vad Jesus gjorde i deras liv. Jesus blir svaret för många av de barn vi möter i vår verksamhet, han ger hopp, sanning och liv på nytt. Och det kan också bli början på en förändring i deras och deras familjers liv.

STORT TACK till alla er som gör det möjligt för barnen att komma hit på läger, ordnar olika aktiviteter för barnen, skänker pengar och tid. Tack för alla förböner.



Hjälp-sändning iväg till Belarus

I förra veckan kunde vi åter igen skicka en hjälpsändning till Belarus. Vi har inte kunnat göra det under en tid. Men i de områden där vi jobbar är det mycket fattigdom och misär, och de har svårt att klara sig utan hjälpen, som kommer här ifrån. Att kunna köpa kläder och skor till sina barn, en säng att sova i eller en möbel är ingen självklarhet för de flesta familjer vi hjälper och att då kunna få hjälp via våra sändningar är verkligen tacksamt. Lastbilen med hjälp är framme och allt har gått bra.



Några rader från ett besök i Ukraina

Jag och en god vän besökte i början av augusti två av de organisationer i Ukraina, som har mottagit hjälp från Tjernobylbarnens Oas. Dessa är baserade i de västra delarna av landet som inte har drabbats av någon betydande materiell förstörelse. Hjälpen har skett både till människor på flykt och människor som är kvar i krigsdrabbade områden.

Vi fick beskrivet för oss om de första månaderna av kriget, när människor kom flyende i en till synes aldrig sinande ström, och om hur hjälpen från Sverige gav människor mat och en värdig sängplats. Man berättade om hur osäkert och oklart allting var. Hur hjälpen pågick mer eller mindre dygnet alla timmar.



Matpaketet sorteras i färger utifrån vilken åldersgrupp de delas ut till.

Under veckan hade vi möjligheten att resa runt i landet. Vi såg ruiner av byggnader som hade bombats av missiler. Vi såg gator och torg, där strider ägt rum och där det mesta var utbränt och där det överallt fanns hål av splinter och kulor. Vi såg några utbrända ryska militärfordon och pansarvagnar. Vi såg en liten del av vilken smärta, död och förödelse som krig orsakar i människors liv.

Men vi såg också till synes oändliga fält med blommande solrosor. Vi blev bjudna på restaurang, vi bjöd andra på restaurang. Vi köpte kaffe på bensinmackar, vi åt glass i en park. Vi gick in i en mans lägenhet, som det bara fanns ett skal kvar av, och det luktade grillkol. Vi träffade en kvinna som bor i sitt garage, eftersom huset inte längre finns kvar. Vi såg hjälpen lastas in i minibussar och delas ut till människor,

som bor i hus som är söndertrasade av kriget. Vi fick hälsa i hand på människor och se dem i ögonen.

Resan gav oss en större förståelse för varför människor väljer att fly, och varför de väljer att stanna. Utmaningarna är många och behoven stora. Vintern kommer att bli kall för många i Ukraina. Din hjälp kommer att vara med och göra skillnad. Tack för allt ni har gjort, tack för allt ni kommer att göra.

Alfred



Mat utdelning till behövande i Butja.